

Gevangenispastoraat

Henk Bor (CGK) doet vanaf 1993 gevangenispastoraat in België: eerst in Gent en nu in Hoogstraten. In zijn boek laat hij ons zien hoe de werkelijkheid achter de tralies is. Allerlei vormen van criminaliteit komen voorbij: doodslag, incest, diefstal, drugs, fraude enzovoort.

Het is confronterend dat de criminelen uit alle lagen van de bevolking komen. Niemand blijkt er te goed voor te zijn.

Openhartig vertelt Bor over zijn moeilijkheden en fouten. Sommige gevangenen wilden hem voor hun karretje spannen.

De juiste houding tegenover gevangenen, cipiers, directie en collega's bleek hij nog helemaal te moeten leren. Die les vond hij in het Woord: iedereen is een verloren Adamskind dat verzoening door de Heere Jezus nodig heeft, zowel

de crimineel, het directielid, de collega als hijzelf. Daarom voelt hij zich gedrongen voortdurend om Gods hulp te smeken tijdens dit werk.

Dat maakt het voor Bor ook mogelijk om letterlijk en figuurlijk naast de grootste crimineel te gaan zitten. Daarin volgt hij biddend zijn grote Meester, Die Zich ook niet te groot achtte om met hoeren en tollenaars om te gaan. Eén van de gevolgen van

die levenshouding is dat hij nooit bang is welke cel dan ook binnen te gaan.

Bor krijgt steeds weer de kracht om aan ieder die hij ontmoet, te laten zien welke Meester hij dient. Dit boek bevat veel lessen, vooral lessen in ootmoed.



H. Bor, **Gedenkt de gevangenen**. Den Hertog, ISBN 978 90 331 2587 4, 175 pagina's, € 14,50